

Feelgood Fiësta bij Bibliotheek Midden-Brabant
in de LochHal in Tilburg



Op zaterdag 15 juni was ik al om 9.00 uur van de partij in de LochHal in Tilburg. Dit keer was het voor mij een thuiswedstrijd, eentje waar ik enorm naar uit heb gekeken. Nadat we met de Books & Cocktails-dames de voorbereidingen hadden getroffen voor onze stands en de boekenbingo, openden Anja Janssen, Chantal Claassen en Karin Quint als organisatoren om 11.00 uur het event.

Al snel werden onze stands overspoeld door enthousiaste lezers die kwamen kletsen en natuurlijk boeken kopen en laten signeren. Er waren veel bekenden maar ook nieuwe lezers die ik kon enthousiasmeren voor mijn verhalen. Ik had kaartjes laten drukken met een kleurrijke hanger eraan ter ere van mijn nieuwe novelle Voor een glimlach. Ook de boekenleggers van Geknipt voor elkaar hadden voor de gelegenheid een hanger met een mini cocktail eraan.



Nadat ik een broodje had gegeten was het alweer tijd voor de doldwaze boekenbingo van Books & Cocktails. Samen met Anja, Chantal en Jacodine hebben we de volle zaal flink op zijn kop gezet. De bingokaarten waren gevuld met personages en andere zaken die te herleiden waren naar onze boeken en – hoe kan het ook anders – cocktails. Met een echte bingomolen en feestmuziek voor tussendoor werd de sfeer al snel uitgelaten. Vanuit onze uitgeverijen Zomer & Keuning en Dutch Venture Publishing zijn er boeken ter beschikking gesteld. Zelf hebben we die aangevuld met allerlei

bookish cadeaus waardoor we leuke pakketten samen konden stellen als prijs. We hebben genoten van de leuke reacties die we gekregen hebben.

Nog geen kwartier later zat ik met de adrenaline nog in mijn lichaam op de bank in het trappenlandschap met een microfoon in mijn hand voor het interview met Chantal van Gastel. Ik was gevraagd om als sidekick samen met Leonoor Chantal te bevragen over haar ervaringen als feelgoodauteur, de manier waarop ze te werk gaat en hoe het is om je boek verfilmd te zien. Er was veel belangstelling voor het interview en de interactie met het publiek was fijn en soms ook grappig. Binnen een vloek en een zucht zat onze tijd erop en werden Chantal en ik getrakteerd op een



mooie fles wijn met de tekst: Dègge bedankt zèèt dè witte (wèèn). Die gaat vast lekker smaken.



Na afloop maakten we met de deelnemende auteurs – die ik nauwelijks heb kunnen spreken – deze toffe foto. Daarna hebben we Anja, Chantal en Karin in het zonnetje gezet en kon ik nog even in gesprek met een aantal lezeressen die graag een boek wilden laten signeren. Toen zat er alweer een enerverende dag in het leven van een schrijver op.

Liefs, Mienke